

ATOOMBOM NAGASAKI

# Een flits, stof en een inferno

**Dick Buchel van Steenbergen (93)  
uit Aalst is erkend als slachtoffer  
van de atoombom in Nagasaki.**

door **Petra Bies**  
e-mail: [p.bies@ed.nl](mailto:p.bies@ed.nl)

**N**ee, nachtmerries heeft de 93-jarige Dick Buchel van Steenbergen uit Aalst er nooit over gehad. En dat terwijl hij ooggetuige is geweest van één van de heftigste gebeurtenissen van de vorige eeuw. Buchel van Steenbergen – krijgsgevangene van de Japanners – stond hemelsbreed op twee kilometer afstand van de plek waar de atoombom op het Japanse Nagasaki op 9 augustus 1945 insloeg. Hij zag de bom - ook wel Fat Man genoemd - vallen, maar heeft hem niet zien neerkomen. Uit een soort instinct rende hij direct een gebouw binnen. „Dat is mijn redding geweest”, zegt de Aalstenaar. „Mensen die ble-



■ Nagasaki werd door de bom totaal verwoest. foto HH